

Gedicht voor Ana Upu

Wat zijn wij dames van de Schakel
hier zo hartelijk ontvangen
Met heerlijk eten en gekakel
dat is leuk, ja burgers belangen

Mensen gesproken uit vroegere jaren
over wederzijds kennissen van toen
dat veel dingen zich verklaren
dat is meer waard dan een miljoen

Veel mensen zijn er weggenomen
die wij allen nooit vergeten
Zij leven voort in onze dromen
misschien dat zij dit alles weten

Nu mogen wij samen wat genieten
ons leven met wat vriendschap begieten

't Is fijn om dit hier te beleven
dus dank u allen, wij blijven nog even

Dank voor uw aandacht !!

Annie (Landlust) en Joke (Groeneveld)
2 vrijwilligers van Buurthuis de Schakel
specifiek de Sjoelclub