



Moluks Cultureel Evenement in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem Zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 2019 i.s.m. stichting Ana Upu.

Ontdek smaken door de eeuwen heen

Smaken verschillen én veranderen. De geschiedenis van ons eten zorgt voor verbazing en herkenning. Dit jaar ontdek je de (on)smakelijkste verhalen over eten in het Nederlands Openluchtmuseum. Onder het motto: Gruwelijk Lekker. De speciale tentoonstelling neemt je aan de hand van 10 smaken mee door de historie van ons eten. Op de smakenroute valt er heel wat te beleven, leren en proeven. En al lopend verzamel je receptkaarten om thuis mee te experimenteren. Smullen dus, voor iedereen die houdt van eten, geschiedenis en een gezellig dagje uit.

Zomertema: 'Wat van ver komt is lekker?'

Elk seizoen is er extra aandacht voor een thema. In de zomer gaat het over smaken en gerechten van ver. Door de eeuwen heen hebben we kennis gemaakt met nieuwe smaken uit de wereld, zoals koffie en suiker. Je komt dit thema deze zomer op verschillende plekken in het park tegen.

6 juli & 7 juli Zomerevent 'Wat van ver komt is lekker?'

Vier de zomer bij het Openluchtmuseum! Ontdek smaken en ingrediënten die in de loop der tijd naar ons land toe zijn gereisd. Duik in de verschillende culturen die ons park rijk is. Ruik, proef en beleef smaken en gerechten van ver. En dompel jezelf onder in muziek, dans en verhalen. Je bent van harte uitgenodigd voor dit culturele smaakfestival op 6 en 7 juli!

Moluks programma in samenwerking met Stichting Ana Upu uit Lunteren

De Molukse barak in het Openluchtmuseum is het decor voor een gevarieerd programma van Molukse Stichting Ana Upu uit Lunteren. Geniet van een cultureel programma van muziek, dans, toneel, literatuur en hapjes, met als centrale onderwerp 'pala' (nootmuskaat) - de lekkere typisch Molukse specerij met een gruwelijk historisch randje.

Doe, praat en proef mee!

Programma (duur: 1 uur)

- Percussionist en Moluks ceremonieel krijgdsans
- Boekpresentatie 'Het lied van Ezra Makakea' - Toneel + harp
- Kookdemonstratie koho koho / tjolo tjolo
- Lezing 'pala' en planten palaboom

- Percussionist Nippy Noya (voormalig lid van de band Massada)
- Ceremonieel krijgdsanser Pika Nendissa
- Jan Tomasowa, schrijver
- Solo toneel Dolly Hitipeuw
- Performers Yvonne Lengams, Rika Salakory en Charlotte Simaela
- Hulporganisatie Titané

Zaterdag 6 juli

- 11:30 uur - 13:30 uur - 15:30 uur Tijdens de pauze: Optreden Blaasorkest Staccato

Zondag 7 juli

- 13:00 uur - 15:00 uur Tijdens de pauze: Optreden Tifa groep Ina Ama