

## **Songtekst Echte Nederlander/Dwight Dissels**

'k Ben geboren en getogen  
In het noorden van Zaandam  
Op zo'n 5 minuten lopen  
Van de Zaanse Schans

En ik zag vanuit van mijn zolder  
Dat was het penthouse bij ons thuis  
Hoe het licht scheen door de wieken  
van de molen op ons huis

Ik speelde voetbal in de straten  
Met de kinderen uit de buurt  
En we droomden van de toekomst  
In een fel oranje shirt

En m'n moeder kookte 's avonds  
Gewoon om half 6  
Met de smaak van Suriname  
Een oer-Hollands gerecht

Van het verhaal zoals het mijne  
Zijn er 17 miljoen  
En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend

Maar je ziet aan hoe ik deel  
En hoe ik omga met mijn burens  
Dat ik een echte Nederlander ben

Ik heb mijn zussen moeten leren  
Als ze op straat werd gepest  
Je bent geen millimeter minder  
Maar ook niet beter dan de rest

Je zult de waarheid moeten vinden  
In een zee van meningen en shows  
Maar tegelijk ook respecteren  
Waar een ander in gelooft

En soms vecht je voor je plekje  
Heel even ondergaan  
En soms geef je mensen voorrang  
'Wilt u zitten, ik kan staan'

Ik kan werken of studeren  
Ik kan worden wat ik wil  
We zijn hetzelfde hoe ik ook van jou verschil

Van het verhaal zoals het mijne  
Zijn er 17 miljoen  
En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend

Maar je ziet aan hoe ik meeleef  
Hoe ik zorg draag voor mijn naaste  
Dat ik een echte Nederlander ben

Van het verhaal zoals het mijne  
zijn er 17 miljoen  
En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend

Maar je ziet aan hoe ik deel  
hoe ik omga met mijn burens  
Dat ik een echte Nederlander ben

