

Geschreven door Shanell Mahulette:



Om 19 uur begon het halloween feest in de stichting. Als eerste gingen wij onze papieren tasjes versieren (daar deden we ook onze snoepjes in). De tasjes kon je versieren met: stiften, leuke stickers, plakband met printjes en crêpe-papier. Een paar minuten later toen iedereen klaar was, gingen we de deuren rond om snoep op te halen. Dat was heel leuk, maar ook wel eng. Er kwamen namelijk opeens een paar mensen met enge maskers en die renden super hard voorbij.

Halloween was ook een soort speurtocht, want er hingen ook brieven, dat waren aanwijzingen die wijsten ons de weg waar we heen moesten. Het was echt heel erg leuk!

En toen we klaar waren, gingen we terug naar de stichting en ging iedereen naar huis en het was super



gezellig!

Geschreven door Imano Gerrits:

Halloween feest 30-10-2015 stichting Ana Upu, Molukse wijk Lunteren

Om ong. 19:00u begon het Halloween feest. Iedereen was heel eng verkleed dat sommige kleine kindjes moesten huilen. We moesten tassen versieren waar je snoep in moest.

Toen iedereen klaar was gingen we nog een groepsfoto maken en gingen we de regels bespreken.

Toen we klaar waren moesten we een brief vinden en daar stond op 'Onze locatie' en we liepen erheen, dat begon bij het atrium.

Daar mochten we aanbellen waar ALLEEN een pompoen met Mickey Mouse op de deur of raam was geplakt. Uiteindelijk waren we daar klaar en hadden we de andere brief ook al gevonden, daar stond onze volgende locatie op. Dat was bij tante Jomi daar was ook veel snoep, maar daar hing ook een brief die werd voorgelezen. We gingen verder lopen en aha daar was de volgende lading snoep.

Bij Shagiva was het heel eng want zij had hun carport helemaal dicht gemaakt met plastic zakken met een klein gleufje waar je doorheen moest lopen.

Daar stond iemand met een zaklamp en een heel eng masker. Daar konden we ook snoep halen. Toen moesten we een lang stuk lopen + pitstoppen voor snoep iedereen riep trick or treat (snoep of je leven). Toen we bij het pleintje Ina Ama aankwamen zat er iemand op de schommel, iemand met een schep en iemand die op het klimrek zat en iemand met een stok die tegen het hek zat te slingeren.

Daarna gingen we weer naar stichting Ana Upu en was het afgelopen.

Geschreven door Jony Kelderman:

Halloween, eerst ging ik thuis verkleed ik was heel eng hoor en toen ging ik naar de stichting en daar waren alle andere ook eng verkleed!

En toen gingen we tasjes versieren en we kregen limonade en een mandarijn met een gezichtje.

We gingen toen langs alle huizen met een pompoen op de deuren en toen kregen we heel veel snoep een hele tas vol!

Dat word smullen! en toen gingen de kinderen naar huis en ik ging me moeder helpen opruimen in de stichting. En daarna ging ik heeeel veel snoep eten.

Groetjes Jony